

# ZES FRANSE SYMBOLLEN

ZES BOEKENLEGGERS



**PRINTABLE**

---

[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

## Zes Franse symbolen

Frankrijk is een land vol symbolen die ons iets vertellen over haar geschiedenis en haar bewoners. De cultuur van een land is heel duidelijk terug te vinden in de symbolen en ze vertellen vaak veel meer dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Frankrijk telt heel veel symbolen die lokaal, landelijk en ook nationaal bekend zijn. Op de boekenleggers zijn zes symbolen weergegeven die ieder hun eigen verhaal vertellen.

### **Stokbrood.**

*Het stokbrood is een klassiek Frans symbool wat letterlijk het straatbeeld vult. Het is dagelijkse kost en niet langer dan 65cm altijd en overal vers te verkrijgen.*

*Een goed stokbrood is knapperig van buiten en hervindt zijn vorm als je erin knijpt:-)*

### **Wijn.**

*Per jaar produceert Frankrijk wel acht miljard flessen wijn en is daarmee een van de grootste producerende landen ter wereld. Wijn is een absolute trots van de Fransen, het vertegenwoordigt de vruchtbaarheid en de rijkdom van hun land. Wie regelmatig Frankrijk bezoekt leert de verschillende soorten wijn kennen en ook hoe en op welke momenten je deze het best kunt drinken.*

### **Kaas.**

*Franse kazen zijn wereldberoemd en naast het stokbrood en de wijn verschijnt ook deze dagelijks op de keukentafel. Kazen zijn er in vele soorten en maten en Frankrijk telt er wel ruim vierhonderd verschillende. Je leert al snel dat Franse kazen een intense geur kunnen hebben en hoe erger een kaasje stinkt, hoe beter hij smaakt:-)*

### **Baret.**

*De baret ook wel bekend als de alpinopet is ook een duidelijk Frans symbool. Het heeft zijn oorsprong in de Franse alpen waar de herders van hun schapenwol warme hoofddeksele maakten. Het wordt gedragen in alle lagen van de bevolking en heeft zijn weg gevonden tot in de Franse modehuizen. Geestelijken, adel, universiteiten en de krijgsmacht overal kom je de baret tegen en hij is inmiddels uitgegroeid tot het nationale hoofddeksele van Frankrijk.*

### **Eiffeltoren.**

*La tour Eiffel is een monument en hét symbool van Parijs waar deze prachtige toren staat. De Eiffeltoren is een symbool dat iedereen kent. Wie een afbeelding van deze toren ziet denkt direct aan Frankrijk. De kracht van dit symbool is enorm en los van zijn bijzondere geschiedenis en prachtige architectuur is de Eiffeltoren een van de bekendste Franse symbolen.*

### **Haan.**

*De haan staat symbool voor waakzaamheid, strijdlust en onverschrokkenheid. Het is hét symbool dat de trots en kracht van het Franse volk vertegenwoordigt. Je komt hem tegen op munten, postzegels en monumenten. De haan staat symbool voor de Gallische wortels van Frankrijk.*

Leren wat symbolen betekenen verrijkt je kennis over een land. Ik wens je veel leesplezier met deze boekenleggers en mocht je nu zelf nog een bijzondere betekenis over een symbool weten dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Hartelijke groet, Lana

\* **Printadvies:** Selecteer de pagina, print hem en knip de boekenleggers uit. Je kunt ze direct gebruiken maar je kunt ze ook verstevigen. Plak de pagina op een stuk karton voor meer stevigheid of plastificeer de boekenleggers waardoor ze langer mee gaan.

**STOKBROOD  
PAIN**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

**WIJN  
VIN**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

**KAAS  
FROMAGE**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

**BARET  
BÉRET**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

**EIFFELTOREN  
TOUR EIFFEL**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)

**HAAN  
COQ**



[WWW.HETFRANSELEVEN.NL](http://WWW.HETFRANSELEVEN.NL)